



Ostrecht, dorp van de rijzende zon 2018





Van de redactie

Welkom in ons vierde gezamenlijke doorkomstboekje. Nog steeds krijgen we veel positieve reacties, daarom hebben we ook dit jaar besloten om weer een boekje uit te brengen om u op de hoogte te brengen van alle informatie omtrent de doorkomst Roparun. Dit doorkomstboekje is gedrukt in een oplage van 3000 en in Ossendrecht huis-aan-huis verspreid. Tijdens de doorkomst wordt het uitgedeeld aan de deelnemende teams.

Veel informatie

In dit boekje vindt u informatie over de Ossendrechtse lopersgroepen, het comité dat het Roparunfeest in ons dorp organiseert en achtergrondinformatie over al die regionale goede doelen, die zullen meedelen in het prijzengeld van de Roparunnerstadverkiezingen. Uiteraard treft u hier ook de lijst met namen van alle teams die op de route “Parijs” de langste non-stop estafetteloop ter wereld lopen. Daarmee kunt u bijhouden wie ons dorp al is gepasseerd tijdens de feestelijke doorkomstnacht.

“Ostrecht, het dorp van de rijzende zon”

Voor de 27e keer dat de Roparun wordt georganiseerd hebben we als thema: “Ostrecht, het dorp van de rijzende zon”. Een toepasselijk thema die prachtig past bij de vroege doorkomst door Ossendrecht! De route is dezelfde als het afgelopen jaar, dat betekent dat de brug waar alle deelnemende teams overheen gaan, weer tussen Café Restaurant De Boulevard en de Harmoniezaal en tegenover café De Snor geplaatst zal zijn. Deze cafés zullen tijdens en voorafgaand aan de doorkomst weer zorgen voor gezellige livemuziek in de eigen gelegenheid. Met de inzet van deze cafés, de prachtige versieringen van het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht en alle inwoners van Ossendrecht (en inwoners van daarbuiten) belooft het weer een fantastisch feest te worden voor alle doorkomende teams en alle aanwezigen!

Eerste prijs

Wij roepen alle inwoners van Ossendrecht weer op om op een creatieve manier aan de hand van het thema: “Ostrecht, het dorp van de rijzende zon” samen met ons alle passerende teams hartelijk te begroeten en een doorkomst te laten ervaren die ze nooit meer zullen vergeten! Afgelopen jaar hebben we een prachtige 2e plaats behaald bij de Roparunnerstadverkiezing, maar natuurlijk willen we graag de 1e prijs binnenhalen om zo nog meer geld binnen te halen, dat we kunnen verdelen onder de goede doelen bij ons in de regio die de slogan van de Roparun: “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven” hoog in het vaandel hebben. We wensen u veel voorpret en leesplezier en hopen u allen te mogen begroeten tijdens de doorkomstnacht in Ossendrecht!

De redactie:

Rodi van der Burgt - Roparunteam Burgt & Co
René Kil – Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht
Dennis van Loenhout – Roparunteam De L’Oslopers
Tamara Arts – Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht



Inhoudsopgave

Voorwoord Burgemeester Adriaansen	5
Mariahove: Soms moet je anders naar hetzelfde kijken	7
Stichting Emoties	9
Stichting 't Opkikkertje: Vakantiebungalows voor mensen met beperkingen	10
L' Oslopers in goede handen!	12
L' Oslopers: Zoals het klokje thuis tikt...	13
Ossekop heeft emotionele waarde	16
Sponsorlijst L' Oslopers	18
Teamindeling Roparunteam De L' Oslopers – Team 066	20
L' Oslopers: Laatste applaus voor Adriëne!	21
Kindersponsorloop	24
Deelnemende teams 2018	26
Veel mogelijk bij de Flor van Putte Stichting	30
Stichting het Getij opent zijn nieuwe Ontmoetingsplek en gaat het activiteitenaanbod structureel uitbreiden	32
Team Burgt & Co, even voorstellen:	34
Team Burgt & Co: Ik ga op vakantie en neem mee!	37
Team Burgt & Co: Cor Clarijs	39
Team Burgt & Co: Vorig jaar voor het eerst mee als masseur met Team Burgt & Co en we willen niet meer zonder...	40
Sponsors Burgt & Co 2018	42
Doorkomst 2018 (zou het dit jaar lukken?)	45
Uitreiking cheques	50
Sponsors van Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht	51





Ossendrecht Roparundoorkomst 2018: “Ostrecht, het dorp van de rijzende zon”

Tijdens het Pinksterweekend staat Ossendrecht weer geheel in het teken van de doorkomst van de Roparun. De bewoners zijn samen met het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht voor de 27e keer gastheer wanneer de Roparun weer door Ossendrecht trekt.

Deelname aan de Roparun is op zich al ontzettend mooi. Maar Roparunnen is veel meer dan het lopen en fietsen. Het is teamsport, topsport, een uniek evenement waarbij gezonde mensen in teamverband geld bijeenbrengen om de kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren.

*“Leven toevoegen aan de dagen,
waar vaak
geen dagen meer kunnen worden
toegevoegd aan het leven”.*

Daarmee is de Roparundoorkomst in Ossendrecht, een schitterend evenement met naast die lach ook het “kippenvelmoment” met een traan.



Dit jaar is het thema bij de doorkomst "Ostrecht, het dorp van de rijzende zon". Dit sluit helemaal aan bij de bijzonder gastvrije ontvangst door de inwoners van Ossendrecht. De eerste lopers zullen in de nacht Ossendrecht passeren, maar heel veel lopers zullen in Ossendrecht de zon op zien komen. Het gastvrije ontvangst is een hart onder de riem voor alle deelnemers.

Het comité heeft de afgelopen 25 jaar met de doorkomst al enorm veel prijzengeld in de wacht gesleept. Geld dat steeds goed verdeeld is onder diverse goede doelen binnen Ossendrecht maar ook de regio. Hierdoor hebben al heel veel inwoners van onze gemeente kunnen genieten van de initiatieven die ertoe bijdragen om de ziekte kanker draaglijker te maken.

Het Woensdrechtse gemeentebestuur heeft grote waardering voor het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht en de loopgroepen de L 'Oslopers (27 jaar) en Burgt & Co (8 jaar). Ik heb de afgelopen 2 jaar als vrijwilliger zelf van kortbij mogen ervaren wat een fantastische en enthousiaste clubs het zijn. Allen met het hart op de juiste plaats.

Mede namens het voltallige college wens ik het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht, de L'Oslopers, Burgt & Co en alle Roparunners, de vele begeleiders en alle bezoekers een hele mooie en gezellige doorkomst in Ossendrecht.

*"Ossendrecht, het dorp
waar altijd de zon schijnt,
hier moet je bij zijn!!"*

*Steven Adriaansen,
burgemeester van de gemeente Woensdrecht*



Soms moet je anders naar hetzelfde kijken

Eén ding weten we zeker: we gaan allemaal een keer dood. En dat klinkt misschien naar, maar het is wel één van de weinige zekerheden die we hebben in het leven.

Dat leven kan soms een verrassende wending nemen als je wordt geconfronteerd met een naderend einde. Mogelijk moet je vooraf al afscheid nemen van de vertrouwde omgeving van het eigen huis. Of van je partner, omdat die niet kan meeverhuizen naar de nieuwe plek waar je gaat wonen, als het thuis niet langer gaat. Zo'n afscheid valt zwaar, is emotioneel en verdrietig.

In Mariahove begrijpen we dat. Maar we proberen er ook iets mee te doen, door er met een andere bril naar te kijken. Natuurlijk kunnen onze bewoners rekenen op de beste zorg, in een omgeving waarin ze zich zo goed mogelijk thuis voelen. Waar ze zoveel mogelijk kunnen leven zoals ze dat gewend waren, waarbij ze zelf de regie houden, maar ondersteuning krijgen als dat gewenst of nodig is.

In Mariahove proberen we het leven te vieren, elke dag opnieuw. We proberen niet te denken in belemmeringen of onmogelijkheden, maar steken onze energie in wat wel kan, in wat haalbaar is. En het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Saskia en Serge - wie kent ze nog - zongen daar jaren geleden al over. Ze spraken over een uitgestoken hand, op het moment dat je die niet verwacht. Maar ook over een onverwacht gesprek, precies op het moment dat je het even niet meer zag zitten. Geluk moet je zoeken, geluk kun je vinden, al is het nog zo klein. Maar het wordt groter als je het deelt.



Levensplezier en woongeluk, dat is waar het in Mariahove om gaat. Daar zetten onze medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden vol op in. Samen. En samen proberen we, zelfs bij een naderend afscheid, er alles aan te doen om leven toe te voegen aan de dagen die er nog zijn. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs verdrietig. Als het afscheid definitief is, doet het altijd pijn.



Als Mariahove zijn we graag een goede buur. Zo één die oog heeft voor de omgeving en waarbij de deur altijd open staat. Een betrokken buur die meedenkt en oplossingen aandraagt, die voorzieningen biedt die er thuis soms niet zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is de Thermen. Dat is een ruimte die mede mogelijk is gemaakt door de inzet van het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht. Het is één van de projecten die gerealiseerd kon worden uit het prijzengeld dat deze enthousiaste club verkreeg door elk jaar weer in de top 3 te eindigen bij de uitverkiezing van de beste Roparunstad.

De Thermen. Deze mooie badruimte hebben we al even en er wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. En niet alleen door onze eigen bewoners. Het is een ruimte die we als goede buur ook beschikbaar stellen aan inwoners van Ossendrecht.



Het afgelopen jaar is hij een aantal keer gebruikt door een thuiswonende zieke buur. Dit kleine gebaar bracht de oplossing voor een groot probleem: de badkamer in zijn huis was op de bovenverdieping en lastig te bereiken. Het was eenvoudiger om naar ons te komen. Geen probleem, als goede burens help je elkaar tenslotte.

In de herfst van het leven, tellen de mooiste herinneringen het zwaarst. Het is om die reden dat in Mariahove bewoners hun liefste wens kenbaar mogen maken. Soms is dat een bezoekje aan een verre vriend, een laatste borrel met dierbaren in het café waar men altijd al kwam of een terugkeer naar de boerderij waar iemand opgroeide. Soms is de wens veelomvattender, maar met het geld van de Roparun kunnen we toch dat plezier bieden.

Bij het schrijven van dit stuk ligt op mijn tafel de laatste wens van één van onze bewoners die graag haar geboortedorp een keer vanuit de lucht wil zien. Deze vrouw heeft nog nooit gevlogen. Het is een emotioneel moment maar ook een spannend avontuur, dat we met het geld van de Roparun kunnen verwezenlijken. En natuurlijk, er zijn genoeg redenen te bedenken waarom het verstandiger zou zijn om dit niet te doen.

En toch hopen we dat het gaat lukken. Want de mooiste herinneringen neem je mee, zo lang je verder leeft...



Stichting Emoties is op 19 juli 2013 opgericht en heeft tot doel het verwerven, beheren en toewijzen van financiële of materiële middelen aan mensen, die lijden aan de ziekte kanker en woonachtig zijn in één van de dorpen binnen de gemeente Woensdrecht.

Met deze middelen willen wij een wens van deze mensen vervullen. Dat doen we door te zorgen dat ze even hun ziekte kunnen vergeten. Dat ze geen tijd hebben om eraan te denken, omdat ze te druk zijn met genieten.

Stichting Emoties is afhankelijk van donaties van andere organisaties en mensen die de Stichting en haar activiteiten een warm hart toedragen. De belastingdienst heeft ons de ANBI- status verleend, waardoor geen belasting verschuldigd is door zowel de schenker als de ontvanger van de gelden.

Stichting Emoties ontvangt een verzoek van bijvoorbeeld familie, kennissen of buurtbewoners, waarna een kennismakingsbezoek wordt gebracht door 2 bestuursleden aan de betrokken persoon en de mogelijkheden worden besproken. De betrokkene regelt vervolgens zelf de wens en Stichting Emoties verzorgt de financiële ondersteuning tot een bepaald maximum bedrag. Discretie en integriteit staan daarbij voor de Stichting voorop.

Wat we doen, kunnen we niet alleen. U kunt ons helpen! Kent u iemand die kanker heeft en die een wens heeft die ze graag vervuld zouden zien, geef het dan aan ons door.



“Ons” zijn de bestuursleden:
vooraan: Saskya de Keijzer
(voorzitter), Cor van de Corput,
achteraan: Johan de Vos
(penningmeester), Cees van den
Bussche (secretaris) en Nellie
Moerkens.

Wij zijn te bereiken via het
emailadres:
StichtingEmoties@gmail.com

Het bestuur van de Stichting Emoties wil zich graag nog lang blijven inzetten om wensen van mensen met kanker te kunnen blijven vervullen. Daar zijn echter wel (financiële) middelen voor nodig. Gelukkig ontvangen we een flinke donatie van het prijzengeld dat "Ossendrecht" verdient met de doorkomst van de Roparun .

Ook het bestuur van Herwonnen Levenskracht ondersteunt de Stichting Emoties al 2 jaar met een donatie van € 5000.

Het komt steeds meer voor dat mensen er voor kiezen om bij hun uitvaart te vragen om een gift voor Stichting Emoties in plaats van bloemen. Voor dit doel zijn er 3 speciale boxen waar de gift in gedaan kan worden.

Het bestuur van de Stichting Emoties bedankt iedereen die er voor heeft gezorgd dat de middelen weer zijn uitgebreid. Hierdoor kunnen we weer tal van mensen een extra geluismomentje geven.

Wij wensen alle deelnemende teams, maar vooral de plaatselijke teams, de L 'Oslopers en Burgt & Co heel veel succes, sterkte en kracht toe voor Roparun 2018. Laten we er in Ossendrecht weer een geweldig evenement van maken en daarmee mensen die lijden aan de ziekte kanker en woonachtig zijn in één van de dorpen binnen de gemeente Woensdrecht een geluismomentje geven.



't Opkikkertje: Vakantiebungalows voor mensen met beperkingen

Stichting Vakantiehuis 't Opkikkertje verhuurt 3 volledig aangepaste vakantiebungalows op Familyland.

De bungalows zijn modern en ruim opgezet en – dat is het unieke -: voorzien van alle denkbare aanpassingen. Dus uitermate geschikt voor mensen-met-kanker, chronisch zieken, mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, ouderen en voor al degenen die nét wat andere wensen hebben.



Zo zijn alle bungalows toegankelijk voor rolstoelers: Er zijn extra brede deuren en er is veel bewegingsruimte. In alle bungalows zijn elektrisch verstelbare hoog/laagbedden. Er is aangepast sanitair met douchebrancards. Ook de keuken is aangepast – met een onderrijdbaar keukenblok. Elke bungalow heeft een groot terras en ruime parkeerruimte voor de deur.

En natuurlijk kunnen de gasten gebruik maken van alle faciliteiten op Familyland – denk aan de bowling, het zwembad, de mooie speeltuin en het restaurant.

Alleen mogelijk dankzij steun en sponsoring

Dankzij de hulp van serviceclubs zoals Rotary en Kiwanis en van ondernemers en dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen wij de huurprijzen zo laag mogelijk houden. Ook zijn wij het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht dankbaar voor de steun. Jullie helpen ons om ons doel te bereiken: betaalbare vakantiebungalows voor mensen met beperkingen.

Ook een idee voor u?

't Opkikkertje wordt door steeds meer mensen uit de regio ontdekt voor een vakantie of familieweekend - zonder al te veel zorgen.

Uw eigen huisarts, thuiszorg, apotheek, ziekenhuis en therapeuten zijn immers in de buurt. Overigens: Een zorgindicatie is niet nodig – iedereen is welkom!



Benieuwd? Kom gerust een kijkje nemen!

Bel ons op, als u eens een kijkje wilt nemen van tevoren:
Toine van Agtmaal/0164 642889
of Loes van Arkel/0164 673662 -secretaris@opkikkertje.org.

Meteen reserveren kan natuurlijk ook:
Via Familyland: 0164 613155 – Groene Papegaai 19, Hoogerheide.
www.familyland.nl - www.opkikkertje.org



L'oslopers in goede handen!

De Roparun is een aanslag op het lichaam van de lopers en fietsers. Dik vijfhonderd kilometer rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan hebben hun effect op spieren en weefsels. Een Roparunteam kan dus niet zonder goede masseur. Bij De L'Oslopers neemt Puttenaar Stefan Willemsen sinds vorig jaar die rol op zich. Dat doet hij met verve. De L'Oslopers zijn bij hem in goede handen.

Op zijn visitekaartje staat "sportmasseur", maar eigenlijk doet die titel Stefan Willemsen (44) een beetje tekort. Masseren is dan wel een hobby, maar dan toch in elk geval een hobby die flink uit de hand is gelopen, in positieve zin. Stefan verdiepte zich niet alleen in het vak sporttherapie, maar volgde ook een opleiding manipulatietechnieken aan



de International Academy of Osteopathy in Gent, waar hij ook de specialisatie Medical Taping leerde. "Mensen helpen met mijn handen vind ik het mooiste wat er is. Op je gevoel en met je intuïtie kun je in dit vak een probleem snel opsporen en heel vaak kun je het ook oplossen. Dat verveelt nooit", zegt Stefan. Zoals zoveel families kent ook zijn familie een historie met de ziekte kanker, dus toen hij vorig jaar de vraag kreeg of hij als masseur mee wilde met de Roparun, aarzelde hij geen seconde. Spijt heeft hij ook geen seconde gehad. "Deel kunnen zijn van zo'n prestatie en je bijdrage kunnen leveren aan zo iets moois is ronduit super", zegt hij.

Stefan is druk doende met de voorbereidingen voor zijn tweede Roparun. Vorig jaar leerde hij veel, maar onderwees hij ook de Roparunnende L'Oslopers. "Onderweg moest ik bij acute problemen improviseren. Dan leer je snel welke manier van tappen meer effect heeft dan de andere. Ik heb gezien hoe zwaar de Roparun is voor knieën, maar ook voor kuitspieren, die continu klappen krijgen. Blessures liggen altijd op de loer, dus ik heb me zeker niet verveeld. Gelukkig is de sfeer in het team geweldig, het onderlinge gekwal zorgt dat er altijd gelachen wordt en als het zwaar wordt staat iedereen voor elkaar klaar."

Volgens Stefan is vooral het gebrek aan rust, dat de Roparun als geen ander kenmerkt, funest. “Omdat je nauwelijks de gelegenheid hebt om te rusten, is er ook geen kans om te herstellen. Slaap werkt herstellend en juist slapen komt er tijdens de Roparun nauwelijks van. De energie kan enigszins worden aangevuld door voldoende vocht en voeding, maar het echte herstel blijft uit. Daarom heb ik de sporters vorig jaar veel verteld over het nut van verschillende supplementen, zoals aminozuren. Die kunnen veel bijdragen en ik vind het ook mijn rol om daarop te wijzen. Ik verheug me alweer op de start. We hebben dit jaar wat nieuwe lopers, maar ik weet zeker dat het allemaal goed komt.”

Suggesties dat de Roparun ook voor een masseur hard werken is, wuift Stefan weg. Hij denkt niet aan zijn eigen vermoeidheid. Zijn doel is het om de lopers op de been en de fietsers in het zadel te houden. Die missie startte al kort na de finish van de Roparun van 2017. “Ik vind het leuk om sporters te adviseren”, zegt Stefan, “dus ook De L’Oslopers heb ik desgevraagd op weg geholpen. Bijvoorbeeld door ze te wijzen op het belang van actieve rust: een keer géén 20 kilometer hardlopen, maar een eindje fietsen. Of gewoon eens rustig en kort lopen, dat helpt allemaal.” Net als alle L’Oslopers leeft Stefan nog het meeste van al toe naar één moment: de doorkomst in Ossendrecht. “Dat is echt een enorme boost. Ik denk niet dat het publiek zich realiseert hoezeer ze de teams helpen met die enthousiaste ontvangst. Als je eenmaal in Ossendrecht bent geweest voel je pas na de finish in Rotterdam weer hoe moe je bent. Dat is fantastisch!”

Zoals het klokje thuis tikt...



Ossendrecht is ons dorp, maar ook in je eigen dorp ben je maar op een plek echt “thuis”. In het hele dorp voelen we ons welkom, maar in MFC De Drieschaar zorgt Marie-Rose dat het elke keer weer voelt alsof we thuiskomen.



Ze komt dan wel uit Hoogerheide, maar sinds Marie-Rose de Moor (60) in 2005 beheerder van MFC De Drieschaar – waar ze toen al vijf jaar werkte – werd, hoort ze bij Ossendrecht. En wie bij Ossendrecht hoort, hoort bij de Roparun, zo wil de traditie. Marie-Rose raakte betrokken bij de Roparun toen enkele patiënten van de Daniël den Hoed kliniek, die waren uitgenodigd om de Roparundoorkomst in Ossendrecht te beleven, kwamen dineren in de Drieschaar. “Sjef van den Bergh nam dat initiatief. Het was zo indrukwekkend om die mensen op bezoek te krijgen en te zien hoe zij de Roparun beleven. Sindsdien heb ik “iets” met de Roparun en ging ik ook regelmatig naar Rotterdam om de finish te bekijken. De sfeer daar is zo indrukwekkend, ik stond vaak met tranen in mijn ogen op de Coolsingel. Ik wilde meer doen voor de Roparun, maar wist niet hoe. Tot ik benaderd werd door De L’Oslopers.”

Een Roparunteam vergadert veel en gezien het aantal teamleden is het handig dat in een wat grotere ruimte te doen. De Drieschaar ligt dan voor de hand. Als vanzelf werd De Drieschaar zo ook de vaste vertrek -en aankomstplek voor het team. Marie-Rose voelt zich een trotse sponsor: “Als het hele team hier koffie drinkt voor vertrek naar Parijs, of na de Roparun hier komt eten, kost dat behoorlijk wat voorbereiding, vooral voor mij maar ook voor mijn personeel. Dat is niet erg, ik heb er een fijn gevoel bij om iets voor het team te kunnen doen, zodat al het opgehaalde geld naar de Roparun kan.”

Voor een buffet voor een volledig Roparunteam en supporters draait Marie-Rose haar hand niet om. “Je ziet dan het teamgevoel, je hoort de verhalen en je voelt dat iedereen met elkaar iets groots volbracht heeft”, zegt ze, “ik vond het leuk om te horen dat het team dat hier zocht, omdat het team bij de finish in Rotterdam snel “uit elkaar” valt als mensen gaan zitten, iets gaan drinken of iets gaan eten. Hier is het hele team nog steeds een team, tot iedereen naar huis gaat voor zijn welverdiende rust. Het is leuk om dat te kunnen bieden. En het verbaast me elk jaar weer hoe fit iedereen nog is als ze hier aankomen.”

Wat Marie-Rose betreft zijn er in Ossendrecht ontelbaar veel mooie, sociale initiatieven, maar is de Roparun wel heel bijzonder. “Ossendrecht en de Roparun, dat is een heel bijzondere combinatie. Met twee teams en een geweldig actief doorkomstcomité gebeurt er hier in Ossendrecht meer moois op het gebied van de Roparun dan waar dan ook. Dat besef je als je de uitreiking van de cheques in Mariahove bijwoont. Ik sta voor de Roparun, en ik ben trots dat de L’Oslopers zich thuisvoelen in De Drieschaar.”



ZONDAG 17 JUNI BRADERIE

AANVANG 11.00 UUR

OSSENDRECHT

*Locatie:
Zr. M. Adolphinestraat
Voor Hotel Dekkers en de Harmoniezaal*



RAYMON HERMANS

RANDY WATZEELS


Harmoniezaal
WWW.HARMONIEZAAL.COM

Hotel - Restaurant
Dekkers

Double
D

SOUND
LIGHT
PARTYRENT
DD-RENT.NL



Ossekop heeft emotionele waarde

Ze kenden niemand in Ossendrecht, en niemand kende hen, maar zodra ze de Ossekop op hun camper plakten zwaaide elke Ossendrechtenaar enthousiast naar ze. René Verdult en Gaston Wijs komen respectievelijk uit Poortvliet en Oud-Vossemeer, maar met hun Roparunervaring zijn ze inmiddels L'Oslopers in hart en nieren. En hoewel ze buiten de spotlight opereren zijn beide zwagers absoluut onmisbaar tijdens de Roparun.

De Mercedes Sprinter van René Verdult fungeert al voor de zevende keer als "catercamper" voor De L'Oslopers. De beroemde – of beruchte? – broers Jac en Jules Theuns bereidden er talloze fantastische maaltijden en de lopers kennen de camper als plek om even uit te blazen na een zware, nachtelijke etappe. De Knaus 685 van Gaston begint aan zijn vierde Roparun en heeft zijn nut als "slaapcamper" al meer dan eens bewezen. Die rol behoeft geen verdere uitleg: in Hotel Gaston pakken de lopers en fietsers het schamele uurtje slaap dat tijdens de Roparun af en toe voorhanden is.

Voor zijn pensioen werkte L'Oslopers-kok Jules Theuns bij Philip Morris, waar Sandra, de echtgenote van René, zijn collega was. "Via Sandra kwam ik met Jules in contact en hoorde ik dat De L'Oslopers op zoek waren naar een camper", vertelt René, "het idee om mee te doen met de Roparun sprak me



meteen aan, vooral om het goede doel, maar ook vanwege het avontuur. Ik trof een ontzettend goed georganiseerd team, waarin ik me meteen thuis voelde." Nadat Gaston zijn zwager nietsvermoedend vroeg of die nog op vakantie ging, hoorde hij alles over het avontuur. "22 jaar geleden heb ik één keer meegedaan met de Roparun als chauffeur. Dat team bleef niet bestaan, maar ik heb altijd gedacht dat ik het nog wel eens zou willen doen", vertelt hij. En dat trof, want De L'Oslopers zochten ook nog een slaapcamper. Drie jaar nadat René voor de eerste keer L'Ossloper werd, trad ook Gaston toe tot het team.

Camperchauffeurs hebben niet de meest “glamoureuze” rol in een team, maar ze zijn onmisbaar en hebben een grote verantwoordelijkheid. “We hebben regelmatig veel mensen in de camper als we van wisselpunt naar wisselpunt rijden. Dat is een grote verantwoordelijkheid, dus we moeten onderweg zorgen dat we voldoende slapen”, vertelt René. Gaston vond een creatieve oplossing voor dat probleem: “De bedden in mijn camper zijn voor de lopers en fietsers, maar de garage is voor de chauffeur. Daar is het heerlijk slapen!” lacht hij.

Verder zorgen Gaston en René dat hun camper op wisselpunten zo gunstig mogelijk geparkeerd staat, zodat er bijvoorbeeld ruimte is om de massagetafels onder de luifel te zetten. “We zorgen ook voor schone tafels en opgemaakte bedden als het team aankomt, zodat iedereen meteen lekker kan zitten en liggen”, zegt Gaston, “en in de slaapcamper zie ik erop toe dat het geen chaos van slaapzakken, kleding en schoenen wordt. Soms ben ik daar streng in, maar dat is niet voor niks: als een loper in mijn camper struikelt en zich blesseert is het hele team gedupeerd. Dat wil ik voorkomen!”

En zoals elke Roparunner beleeft ook een camperchauffeur onderweg de nodige avonturen. René vindt na zes jaar Roparun bijvoorbeeld dat L’Oslopers-koks Jules en Jac Theuns een eigen tv-show verdienen: “Die twee zijn onnavolgbaar.” En vorig jaar ontdekte Gaston nog hoe ver je tijdens een Roparun kunt lopen. “Toen ik parkeerde op het wisselpunt in Kruibeke moest ik “mijn pasta’s” kwijt. Ik herinnerde me dat er even verderop een café was, dus besloot ik daarheen te lopen. Met de auto bleek dat een stuk dichterbij dan te voet, volgens mij heb ik wel vijf kilometer gelopen!” grijnst hij.

Toch valt al dat plezier in het niet bij het passeren van de Daniël den Hoed kliniek in Rotterdam. Uit de familie van Gaston en René heeft kanker verschillende mensen weggerukt en de blijdschap en dankbaarheid waarmee de patiënten van de Rotterdamse kliniek de Roparunners onthalen: “Als je daar voorbijkomt word je heel klein en denk je terug aan iedereen die je verloren bent”, zegt Gaston, “maar het is tegelijkertijd een heel goed gevoel dat je iets doet voor die mensen en dat ze daar overduidelijk zo blij mee zijn.”



Gaston en René zijn van plan nog jarenlang L’Osloper te blijven. En de Ossekop, die blijft voor altijd op hun camper. “Die Ossekop heeft inmiddels emotionele waarde”, zeggen ze eensgezind.



Sponsorlijst L'Oslopers

4Repair BV/ Clarijs BV
Aannemersbedrijf Schrauwen
Aannemersbedrijf van der Venne
Abba
Administratiekantoor Bartels BV
Afvalverwerking van Tilburg, Dinteloord
AH Hoogerheide
AJM Schrauwen
ATF nv
Autobedrijf Benders
Autodemontage Dubois
Autorent Inqar Ossendrecht
Aurijschool Frans Stael
Bakkerij Wilbrink
Barbe BV
Bloemenhuis Vissers
Bloemenzaak Azalea
Body& Fit
Boerenbond Pets Place
Borremans schoenmode
Cafetaria `t Ossekopke
Cepu constructions
CR de Boulevard O'drecht
CV-onderhoud Zuidwesthoek
Deli XI Schiedam
Delta Mossel BV
Dieren benodigdheden Verbist
Eetcafe 't Klavertje
Eib insulation Contracting
Emte Suijkerbuijk supermarkt
Fietsendragerverhuur.nl
Fietsplus van Overveld
G.van Doesburg Int. Transport
Goburg
Graphic Packaging Hoogerheide
Grens hotel de Jonckheer
Hekbouw
Hendrickx Constructie Ossendrecht
Hendrickx Grondverzet BV
Het Stertje
Heyningen van (Transport)
Huisartsen Suijkerbuijk/Pieters
IKO Insulations BV Klundert



Ivens cb
Jagersrust
Joss Trends & More
Jumbo Hoogerheide (Paul Lucius)
JVB logistics
Kapsalon Hair Magic Melissa
Katjang Pedis Sint Maartensdijk
KJS
Klaver-4 Belegde Broodjes
Kok Staalbouw
Korput vd
Lamb Weston Meijer
Matthijs BV
Melsen Groenten en fruit
MFC de Drieschaar
Ni Hoa Ossendrecht
Niels van Elzaker
Non Plus Ultra
P. van Tilburg Houtbewerking
Peter Oerlemans-Simons
Plattelandswinkel het Geleg
Quality gas montage
Reclam Nederland autobeleettering
Rens (Woninginrichting)
Rino (Haarstudio)
Roomer Autobedrijf
Rotos Suppliers Rotterdam
Ruissen Installatie- en Koeltechniek BV
SCC Lepage
Schoonheidssalon Mooizo
Scooterpalace
Sebregts Dames en Herenmode
Sirocco Personal Bikes
Slagerij Ron Tak
Snebo uienhandel
Solutions 4 all bvba
Somers-Hendrickx (drankhandel)
South Trading
Spar Huijbergen
Staaïj, Kenny van
Stichting Dolfijn vakanties
Stimulus Sportfysio
Tamoil
Tandartsenpraktijk Cromheer



Tempelaars zwembaden
Trappenfabriek
Travel Club Bianca Buijk
Tummers machinebouw bv
UAL Netherlands
Valves co BVBA
van Oers United
Versijp Groente speciaalzaak
Versteden leidingsystemen BV
Vette en Verhaart
VOF Poppink-Koolen
W. Willemse h/o WWindoor4all
Youngpack
Zoete Rijk

De L'Oslopers bedankt haar sponsors voor hun steun!

Teamindeling Roparunteam De L'Oslopers – Team 066

Team A

Lopers:
Adriëne van Thillo
Erik Prop
Donovan de Weert
Corné Nuijes

Fietsers:
Fred Willemse
Lizzy Willemse

Team B

Lopers:
Dennis van Loenhout
Michael Tieman
Frans Linders
Bas van Eekelen

Fietsers:
Raymond Hugens
Marcello Hoezen

Chauffeurs:
Harry Vermaas
Jeffrey Stumpf

Campers:
Gaston Wijs
René Verdult

Catering:
Jules Theuns
Elly-May van Ginneken
Danny van Thillo
Francis van der Ent





Laatste applaus voor Adriëne!

Ze loopt dit jaar haar twintigste Roparun en heeft besloten dat het haar laatste wordt. Voor al haar enthousiasme, haar doorzettingsvermogen, haar teamgeest en vooral voor alles wat ze heeft gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen om het leven van kankerpatiënten iets te veraangename, verdient Adriëne van Thillo nog één keer het applaus van Ossendrecht.

Het was niet makkelijk, maar Adriëne van Thillo (57) weet het zeker: de Roparun van 2018 wordt haar laatste. “Er breekt een andere tijd aan in mijn leven”, zegt ze, “mijn dochter gaat trouwen, ik ben inmiddels ook oma. Ik wil meer tijd hebben voor mijn gezin, voor mijn twee schatten van kleindochters en ook voor mezelf. De Roparun past niet meer in dat plaatje, want die verdient meer tijd dan ik eraan kan geven. Ik ga er nog één keer voor en ik zal met pijn in mijn hart door Ossendrecht komen. Ik vind het moeilijk, maar het is wel de juiste beslissing.”



De afgelopen 20 jaar bewees Adriënne een beresterke en haast onvermoeibare loper te zijn, maar lopen is voor haar nooit de prioriteit geweest. “Het doel is altijd mijn belangrijkste drive geweest”, zegt ze. Wie haar van nabij heeft meegemaakt in haar Roparunrol, weet hoe serieus ze die drive nam. Naast haar drukke baan bij de Rabobank deed Adriënne wat ze kon doen en vaak nog een beetje meer. “Als er niemand opstaat om een bepaalde rol op zich te nemen, zei ik vaak ‘dat doe ik wel’. Niet omdat ik overal verantwoordelijk voor wil zijn, maar wel omdat ik niet wil dat er dingen blijven liggen. Ik wil alles doen voor een zo hoog mogelijke opbrengst, ook als dat betekent dat ik het extra druk heb!” zegt Adriënne.

Twintig jaar geleden raakte Adriënne geïnspireerd door de Roparun. Het evenement en het doel spraken haar zo aan, dat ze er min of meer speciaal voor leerde hardlopen. De magie is na 20 Roparuns – omgerekend zo’n 1300 hardgelopen kilometers – nog even groot. “Het meest hartverwarmende moment van de hele Roparun is het moment dat je langs de Daniël den Hoed-kliniek loopt, waar al die patiënten voor je staan te klappen. Elk jaar heb ik dan weer het gevoel dat ik voor hen moet klappen in plaats van andersom. Hoe mooi is het om iets voor die mensen te kunnen doen?”



Dat Adriënne zo denkt is logisch, want in 2004 kwam de belevingswereld van kankerpatiënten ineens heel dichtbij, toen er leukemie werd geconstateerd bij haar neefje Marcel. “Kort daarna overleed mijn tweelingbroer bij een auto-ongeluk, dus het was een enorm zware tijd.

Toen Marcel, die notabene pas 9 jaar oud was, ineens die vreselijke ziekte kreeg kwam het doel van de Roparun ineens heel dichtbij. Ik heb enorm getwijfeld, maar ik heb dat jaar toch de Roparun gelopen en ik was meer gefocust dan ooit. Bij de finish in Rotterdam zong Lee Towers “You’ll never walk alone” en dat was het moment dat ik brak. Ik besepte dat ik niet alleen had gelopen, maar dat Marcel en mijn tweelingbroer de hele weg bij me waren. Ik had gelopen omdat ik voor Marcel wilde doen wat ik kon. Daarom was het eigenlijk geen optie om de Roparun over te slaan.”



Ook in 2016 kwam het doel van de Roparun dichtbij, toen Dimphy, de vrouw van L'Oslopers-fietser Fred Willemse door kanker werd getroffen. "Dimphy zat op de eretribune bij de finish op de Coolsingel. Bij de finish kregen alle lopers en fietsers een speciale Roparun-roos, de onze hebben we verzameld en die heb ik namens het team aan Dimphy overhandigd. Dat was ook een enorm aangrijpend moment, waarin het hele team ineens besepte waarvoor we zo hadden geknokt om bij de finish te komen."



Elk jaar viel het trainen voor de Roparun Adriënne een stukje zwaarder en die wetenschap maakte het besluit om te stoppen iets makkelijker. "Maar de Roparun blijft altijd speciaal voor me", zegt ze, "ik denk dat de Roparun van volgend jaar voor mij heel moeilijk wordt. Het liefste zou ik voor mijn team juichen in Ossendrecht, maar ik weet niet of ik dat kan. Misschien is dat wel te moeilijk. Maar ik zal hoe dan ook aan De L'Oslopers denken, net als aan al die mensen waarvoor niet alleen De L'Oslopers, maar alle Roparunners lopen. Ik ben heel trots dat ik twintig jaar lang deel van die fantastische groep mensen heb mogen uitmaken en dat ik iets heb mogen betekenen. Dat neemt niemand me meer af." Voor het zover is verheugt ze zich op haar laatste doorkomst als Roparunner in haar dorp. "De doorkomst van dit jaar", zegt ze, "zal ik wel nooit meer vergeten."



Kindersponsorloop

Voor de kinderen die willen meehelpen geld in te zamelen voor heel erg zieke mensen is er op zondagavond 20 mei speciaal de kindersponsorloop. Deze sponsorloop vindt plaats op een stukje van het echte parcours van de Roparun en de kinderen worden hierbij aangemoedigd door de speaker die ook tijdens de "echte" Roparun de teams welkom heet en aanmoedigt!

Voor diegene die het meeste geld ophaalt hebben we een leuke prijs, nl. een jaar lang een abonnement bij één van de volgende clubs:

- Voetbalvereniging O.D.I.O.
- Tennisvereniging De Meet
- Badminton BC de Drieschaar
- TDC Totally Dance Company
- Majorettevereniging Re-Creation
- Judo vereniging Yukio Tani
- Adolphinetoneel
- Scouting Ossendrecht
- Rolschaatsvereniging S.E.O.
- Waterpolo (abonnement voor 2 maanden)
- RK Muziekvereniging De Scheldezonen
- Muziekvereniging De Hoop



De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar Stichting Emoties en dat geld wordt goed besteed aan zieke mensen die nog een wens hebben. Door deze wens uit te laten komen, zorgt Stichting Emoties dat deze zieke mensen even kunnen vergeten hoe ziek ze zijn.

Vorig jaar is er € 843,55 opgehaald door de kinderen, een prachtig bedrag waar Stichting Emoties veel mee kan doen.



Via school hebben alle kinderen van de basisschool het deelnameformulier ontvangen en natuurlijk hopen we dat ze allemaal fanatiek geld zijn gaan inzamelen om vervolgens zondagavond 20 mei om 18.30 uur aan de start te verschijnen bij het Adolphinepleintje. Het publiek wordt van harte uitgenodigd om de kinderen aan te komen moedigen! Deze kinderen zijn ten slotte de toekomst en wie weet doen ze ooit nog eens mee aan de "echte" Roparun om geld in te zamelen voor de zieke mensen!



Deelnemende teams 2018

- | | |
|--|--|
| 001 St. Hoeksche Waard Runners | 058 Ikazia Ziekenhuis |
| 002 Eneco Runners | 059 CH'TIS Coureurs |
| 003 Run4Care | 060 Pameijer DOCK |
| 004 Team All4Friends | 061 Martini Ziekenhuis |
| 008 Politie eenheid Den Haag | 062 Stichting Lifelinerunners |
| 010 Ahoy Runners | 064 Politie eenheid Rotterdam 1 |
| 011 Taxi Bakker Runners | 065 Team 065 |
| 013 Nofalab | 066 L'Oslopers Ossendrecht |
| 014 14 in 't uur | 068 Team Doetinchem |
| 015 Technische Unie 1 | 069 UMC Utrecht |
| 017 Dura Vermeer | 070 Team Zeparo |
| 018 Team Maastru Clinic | 071 De Stiho Groep |
| 019 Diakonessenhuis | 072 Oordenfriends For Life |
| 020 Help een mens | 073 Liemers For Life |
| 021 Nationale Nederlanden Pensioen | 074 Team Phoenix |
| 022 Running Nijmegen | 077 Team 77 Midden-Brabant |
| 024 Frontlijn team | 080 Door Dik en Dun |
| 028 Nationale-Nederlanden | 081 Team Samen |
| 029 ABM Oud Beijerland | 082 ABS Den Elzen & Preuninger |
| 031 Team Lingewaard | 083 Team83 Ros Beiaardrunners |
| 032 Vaes Runners | 085 Kraanwater Warriors |
| 033 Vrienden van Berkel | 086 't Halve Zolenlijntje |
| 037 Team Oud-Beijerland | 091 De Kippenrenners |
| 039 KPN | 092 Binnenmaas Run for Life |
| 040 Team 40 Daniel den Hoed | 094 Familie van Aad de Vette |
| 041 Team Pieter van Forest | 095 Kids First / Kiddooz & Partners |
| 042 Team 42 | 096 UCT Emmeloord |
| 043 Team Troost | 097 Royal FloraHolland |
| 044 Voorwaarts Mars | 099 Rivas |
| 045 Geniet! | 100 De Gouden Snor |
| 046 Safety 4 U | 101 Punt â€“ Neleman |
| 047 Dordtse Klasse(n) | 102 Team ORGA |
| 048 Hunter Douglas | 103 SG de Overlaat |
| 049 Havensteder | 104 Fource automotive |
| 050 Voorwaarts Mars Veghel | 105 Haegsche Ooievaar Runners |
| 051 Unilever Vitality Runners | 106 HS://Gazelle |
| 052 St. Runningteam Altijd Eentje Te
Veel | 107 Nike Courage |
| 053 Team Dintelstampers | 109 SD Worx |
| 055 Atos Runteam | 110 DriemTiemStrien |
| 057 Fun 4 Life | 111 De Vlaamse Vlammers |
| | 112 Team 1-1-2 Brandweer
Rotterdam-Rijnmond |



113 Koninklijke Luchtmacht Wings for Life	171 QQHofmeester Dental
115 Ambulanceteam Rotterdam- Rijnmond	173 een x ff lopen
116 Run 4 Relief	176 Team ProDelta
117 Stichting Team Sprinters Breda	177 We Move!
119 Team 119	178 Team HMC
120 Pluryn Intermetzo Runners	179 Run4Dreams
121 Runningteam Korendijk	180 Gemiva-SVG groep
122 Vicoma Engineering	181 Runningteam Bernheze
123 Team Steinweg	182 De Kloddelopers
125 Matties4Life	184 Runners van Reinier
127 2organize 4 life	185 Team Ondernemers Barendrecht
128 Dalton Lyceum Barendrecht	186Team186LigthartOud- Beijerland
130 Smit&Partners Keep on running	188 Maak een vuist
131 Team SCUB CIOS Arnhem	189 Stichting Team Korps Mariniers
132 Fighters Against Cancer	190 NOS
135 Team Goudriaan	191 Blijje Beijerlanders
136 Daar lopen we voor	192 Team De Resident
137 Vrienden van Oostvoorne	193 Pretrunners
138 Vrienden van CGI	194 Team Arlande
140 Loopgroep Voorthuizen	196 Team Papendrecht
144 Team Lef-2	198 Team van Speijk
145 Vrienden van Flakkee	199 The Spirit Lives On
146 Thorrunners Roosendaal	200 De Dental Runners
147 Team Magnetrol	201 Move for Health Team 201
149 Rijndam Revalidatie	202 FMO: Run for Development
150 Team Soest	203 De Runners.nl
151 Soulshapers	206 PostNL Pakketten Benelux bv
153 Run2Day Zwolle	207 KMA
155 Sam Sam	208 Provincie Zuid-Holland
157 Schouwen-Duiveland Runners	209 MAD-runners
158 Goeree-Overflakkee Runners 1	210 LUHV Currimus
159 Goeree-Overflakkee Runners 2	211 Team Climax Ede
161 Medway RunningTeam	213 LencoRunners
162 Monsanto	214 UWV, U knokt Wij Vechten!
163 OMNISKATERS	215 Team Luxaflex
164 Kinderoncologie voor Kanjers	216 Stichting OOK
165 Samenloop	220 Schenker Logistics Benelux Team
167 Tennis Runners TCK	1
168 Hypsos	221 HRST Compagnie
169 Moerdijkrunners	222 Runningteam 222
	225 Franciscus Runners



226 Zorgpartners Midden Holland	282 Zanders Team
227 Stichting Runningteam De Brabantse Wal	283 Holmatro Runners
228 Gezamenlijke Brandweer	284 Texelrunners
232 Talent&Pro	285 Lef!
233 Team Doelbewust	288 Moerenlopers
234 Team Zwartsluis	289 Royal Haskoning DHV
235 Florensis	290 Team Rabo-Zuidlease
236 We Run 4 All	293 Steamwork
238 Team 238 RTZN	294 Haagse doorloperts
240 Team 240 LEEF!	295 De Wever
243 Vrienden met Vrienden	297 4Them
244 Run 2 Help	300 Stichting "Een 2e Kans"
245 Haagsche bluf	301 Vrienden Van Bobby
246 Jeugdformaat	302 Samen Sterk
247 Tref & Co	304 Team Interface
248 Swietelsky Go4Life	305 LPMW-runners
249 Politiek Rotterdam	306 Humanitas DMH
250 Stichting Antes	307 Venlo-vs-kanker
252 Orangeheroes	308 Team Albert Schweitzer ziekenhuis
253 Maasstad Ziekenhuis	310 Team Hooymeijer
254 Team AZ Nikolaas	312 13 Lichte Brigade RVS
255 Time is Running	313 Team4U
256 Vrienden Lotgenoten Vlaanderen	314 Burgt & Co
259 Reeshof for Cancer	315 Team 315
263 Stone Mountain Runners	320 Koninklijke Marechaussee als het erop aankomt
264 Divisie Facilitair & Logistiek	323 Team Lekkerkerk
267 De Rode Lopers	331 Cargill Cocoa & Chocolate runners
268 Team 268	333 Atout Coeur
270 WerkTalent	335- P Jatogniettan?!
272 Zeeland Refinery	337 Schenker Logistics Benelux Team 2
274 Team 274 Hatchtech	342 Soesenzo
275 HTM 4 life	344 RET Runners
277 Team Albron	345 Team VRZHZ Samen Sterk
279 Run 4 the Future	
281 De Schoolmakers	





Peter en Arianne

Openingstijden:

Maandag	13.00-01.00 uur
Dinsdag	gesloten
Woensdag	11.00-01.00 uur
Donderdag	11.00-01.00 uur
Vrijdag	11.00-01.00 uur
Zaterdag	11.00-01.00 uur
Zondag	11.00-22.00 uur



Koningin Wilhelminastraat 1 • 4641 GR Ossendrecht
tel. 0164-672316



Veel mogelijk bij de Flor van Putte Stichting

De Flor van Putte Stichting wil op vele manieren van betekenis zijn voor onze medemens. Een bijdrage leveren aan het welzijn van die mensen, die het zo hard nodig hebben. In de Volksabdij te Ossendrecht organiseren wij al jaren verwenactiviteiten voor mensen met een ziekte en voor mantelzorgers. Verder organiseren wij inspirerende en ontspannende activiteiten voor ALLE inwoners van de regio. Komt u dus gerust eens kijken.



Verkwikkend dagje

Eén van deze activiteiten is het “Dagje in de watten”. U kunt nu voor elke willekeurige werkdag een afspraak maken voor twee uitgebreide, ontspannende behandelingen in de Volksabdij met tussendoor een heerlijke lunch in restaurant ‘De Blauwe Pauw.’ Er is keuze uit verschillende massages, Reiki en meditatie. Dit arrangement is bedoeld voor iedereen. Voor

mantelzorgers en voor mensen met een langdurige ziekte is er echter een gereduceerd tarief. Lees meer op onze website.

“Flor bij u thuis”

Is het door ziekte, handicap of uw mantelzorgtaken lastig om naar de Volksabdij te komen? Maar wilt u wel eens zo’n verkwikkende behandeling proberen? Dan kunt u deze nu ook bij u thuis ontvangen. Volledige aandacht helemaal voor u. Het kost u helemaal niets! Wij kunnen u tweemaal per jaar een gratis behandeling aanbieden dankzij subsidie van de stichting “Herwonnen Levenskracht” en de vrijwillige medewerking van de professionele behandelaars.



Op adem komen

Ook zijn er in 2018 weer meerdere verwenweekends. Dit volledig verzorgd verwenweekend voor (ex-)patiënten met kanker is bedoeld om u eens goed te verwennen, zodat u even op adem kunt komen en uiteraard ook lotgenoten kunt ontmoeten.

De “Tweedaagse van Flor” is een tweedaags volledig verzorgd arrangement voor mensen met een andere ziekte (of handicap) én voor mantelzorgers. Lekker eten, ontspannen en creatief bezig zijn dichtbij huis in de gezellige Volksabdij.



Workshops, stiltewandeling en mindfulness voor iedereen

Naast de verwenarrangementen organiseren wij maandelijks een workshop of lezing in de Volksabdij. Maak bijvoorbeeld in oktober kennis met de duiding van numerologie of maak uw persoonlijke bijenwaskaart in november, zing vanuit uw hart in de heerlijke workshop "Stembevrijding" in december, enz. Deelname bedraagt per activiteit slechts € 6,00 per persoon, inclusief koffie en thee. Vrienden van de Flor van Putte Stichting kunnen gratis deelnemen.



Vele jaren verzorgde Kees Zwinkels iedere eerste zondag van de maand om 10 uur een stiltewandeling in de bossen rondom de Volksabdij. Tot ons grote verdriet heeft hij om gezondheidsredenen deze activiteit moeten neerleggen. Het goede nieuws is dat vanaf mei, Judith van Weesenbeek de begeleiding over zal nemen. Zij zal ook haar eigen draai aan de maandelijkse wandeling gaan geven. De wandeling duurt ongeveer een uur, hierna is er de mogelijkheid om samen na te praten over het thema. Deelname is gratis.

Iedere derde of vierde zondag van de maand organiseren wij samen met Nelleke Heinkens een mindfulness-meditatieochtend in De Uil rechts boven de kapel. Aanvang 10.00 uur, matjes en kussens zijn aanwezig. Deelname: vrijwillige bijdrage, inclusief koffie en thee.



Wilt u zich aansluiten als vrijwilliger? Of hebt u zelf een goed idee voor een activiteit of doelgroep? Neemt u dan contact met ons op, u bent van harte welkom.



Kijk voor meer informatie op onze website www.florvanputtestichting.nl, lees onze maandelijkse nieuwsbrief, volg ons op facebook of haal onze folders bij de receptie van de Volksabdij, O.L.V. ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht

Wordt u ook vriend van de Flor van Putte Stichting? Onze stichting bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die alles op alles zet om iedereen in de regio ontspannende activiteiten aan te bieden. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, kunnen we alle steun gebruiken. U kunt ons al vanaf € 25,00 per jaar helpen door vriend te worden van onze stichting. Als dank kunt u zonder kosten deelnemen aan onze workshops of lezingen.



Stichting het Getij opent zijn nieuwe Ontmoetingsplek en gaat het activiteitenaanbod structureel uitbreiden

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de regio waar stichting het Getij actief is. Twee zaken zijn zeker de moeite waard om specifiek te benoemen t.w. de renovatie van ons inloophuis in Ossendrecht en onze samenwerking in de regio.

In Ossendrecht zijn we in 2017 begonnen met het oppimpen van ons inloophuis dat al vanaf de oprichting - 12 jaar geleden - is gehuisvest in één van de gebouwen van OLV ter Duinen in Ossendrecht. In goed overleg met de directeur, Jan van Til, is er voor gekozen om een eigen ontmoetingsplek te gaan inrichten in het bijgebouw van "De Blauwe Pauw". In een ruimte van ca. 50 m2 hebben we een knusse spreekkamer gerealiseerd, we hebben een eigen keukenblokje geplaatst voor het verse kopje koffie en thee en we hebben ons laten adviseren en inspireren door een styliste bij het kiezen van de passende kleuren en meubilair. Dit alles werd mogelijk gemaakt middels een mooie donatie van stichting ROPARUN PALLIATIEVE ZORG. We zijn trots op het resultaat dat zeker ook met de Roparunteams vanuit deze regio tot stand is gekomen. Wij nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen om onze ontmoetingsplek te bewonderen. Wij zijn er trots op.....!

Het tweede waar we trots op zijn is onze samenwerking in de regio. We zijn verheugd dat deze samenwerking verder wordt uitgebouwd. Sinds enkele jaren werken we intensief samen met stichting tanteLouise en in het afgelopen jaar hebben we de samenwerking uitgebreid door intensiever met inloophuis Rose Linde in Roosendaal en het Bravis Oncologie centrum op te trekken. Dit heeft geresulteerd in een nadere concretisering en het benoemen van de formele zorggebieden van het Bravis Oncologie Centrum en de informele zorggebieden waar de inloophuizen zich de komende jaren nadrukkelijker op gaan richten. Concreet betekent dit dat wij ons activiteitenaanbod verder gaan verbreden en zeker ook zullen professionaliseren. Daarmee gaan we dichterbij onze meerjarendoelstelling komen t.w. het professionaliseren van onze vrijwilligersorganisatie. Het Getij werkt immers 100 % met vrijwilligers en we zijn er trots op dat ons dit al 12 jaar lukt. Dit gaan we mogelijk maken door met lokale en regionale partners samen te werken.



Een voorbeeld uit onze praktijk om dit te verduidelijken;

K. is een gast van het Getij, K is 27 jaar en is 1,5 jaar terug getroffen door kanker, zijn leven staat op z'n kop en hij heeft het erg moeilijk in zowel privé, op het werk als met zijn eigen emoties. Hij komt via een goede kennis van hem terecht bij het Getij. Na een intake gesprek van ca. 1,5 uur komt de vrijwilliger met K. tot de conclusie dat begeleiding door een professionele coach hem zal helpen. De vrijwilliger maakt voor K. een afspraak met een coach met wie het Getij intensief samenwerkt. De coach en K. gaan gezamenlijk een traject in van ca. 3-5 gesprekken. Het coachingstraject wordt na 2 maanden afgerond. Het gaat weer goed met K.

Heeft u onze steun nodig of kent u iemand die we kunnen helpen? Kom gerust eens langs voor een luisterend oor en een vers kopje koffie. Ontmoetingsplek het Getij is er ook voor u....., mede mogelijk gemaakt door Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht.

Bezoek onze nieuwe website; www.hetgetij.com

Christ Hellemons
Manager Stichting Het Getij

ROPARUNTEAM BURGT & CO PRESENTEERT:

09 JUNI 2018

Osstival

HOOFDACTS:
THE GRADUATED FOOLS
(ANOUK TRIBUTE BAND)
NOT THE ROLLING STONES

NIEUW!!! ♦ LOCATIE: EIKELHOF ♦ GRATIS MIDDAGPROGRAMMA

TIJD: 16:00 - 01:00 UUR	ADRES: EIKELHOF, OSSENDRECHT
----------------------------	---------------------------------

TICKETS: VOORVERKOOP: € 12,50 / DEURVERKOOP: € 15,00
(VANAF 19:00 UUR ENKEL TOEGANG MET ENTREEKAART)

DE HARMONIEZAAL - CAFE/RESTAURANT DE BOULEVARD OSSENDRECHT
CAFE DE SNOR - PRIMAER HOOGERHEIDE - BIJROT-CO@HOTMAIL.COM

DE GEHELE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE VAN STICHTING ROPARUN





Team Burtg & Co, even voorstellen:

Catering team (5 personen):

Anja (Kil), is een hele ervaren Roparun cateraar. En zoals we Anja kennen, fanatiek dat ze is, heeft ze haar zaakjes altijd vroeg helemaal voor elkaar. Tijdens de Roparun komen we beslist niets te kort. Wij zijn heel blij met Anja.

Hans (Schipper), kruist met zijn camper gedurende het jaar heel Europa door. Maar met Pinksteren dus met zijn camper onderweg van Parijs naar Rotterdam. Hij is onze oudste pensionado, maar zeker niet de minst actieve. Hij is ieder jaar weer de eerste die zijn sponsorgeld binnen brengt. Hans wordt genomineerd voor de trofee "Gouden Peer".

Adrie (van Overveld), of te wel AdrieO, want we hebben ook nog een AdrieE. Adrie is onze jongste pensionado. Adrie is zo'n figuur die je niks hoeft te zeggen, maar zelf werk ziet. Naast chauffeur op de camper is hij ook onze fietsenmaker onderweg. Als zoon van een fietsenmaker (van Tinus!) repareert hij je fiets al voordat je in de gaten hebt dat er iets mis is.

Bart (Jansen), Bart heeft altijd energie teveel. Maar dat is niet erg want die kan hij bij ons team wel kwijt. Is nergens te beroerd voor en daar maken we dan ook dankbaar gebruik van. Bij alle activiteiten is hij nauw betrokken en zorgt onderweg ook nog voor de vrolijke noot, als Sinterklaas, pater of oud militair.

Karel (Ritzen), de derde pensionado, had eerst als kastelein van De Boulevard geen tijd om met Pinksteren met ons team mee te gaan. Maar moest niet lang na denken toen we hem, nadat hij uit De Boulevard was gestapt, benaderde om te gaan chauffeurs bij ons team. Zowel Karel als wij hebben daar geen spijt van! Karel is ook mede bedenker en initiator van Osstival.



Chauffeurs volgwagens (4 personen):

Eddy (Schipper), chauffeur en zoon van Hans. En net als zijn vader een heel betrouwbare chauffeur. En ook voor de sfeer kun je Eddy er goed bij hebben.

Diana (Schetters), de kleinste van de club, maar zeker niet de minst opvallende. Rijdt ook beroepshalve vaak op een busje, maar dan in dienst van de “hermandad”. En we hebben voor een paar extra kussentjes gezorgd, zodat ze ook achter het stuur een goed overzicht heeft.

Bas (je Mulders), ongetwijfeld de meest ervaren chauffeur, zowel beroepshalve als op Roparun terrein. Is in Ostrecht ook vaak te zien in een rode kiel, vooral tijdens de Carnaval. Is als één van de weinige in het bezit van alle carnavals insignes.

Chauffeur, als dit boekje wordt samengesteld (9 april) is de 4e chauffeur nog niet bekend, omdat we die plaats open houden voor een looper die eventueel geblesseerd zou raken. Na de 20-uurs training (20 april) is deze plaats definitief ingevuld.

Verzorgers-masseurs (2 personen):

Adrie (van den Eijnden), boven hebben we AdrieO voorgesteld en dit is dus AdrieE. Niemand is onmisbaar, maar Adrie heeft zich ontwikkeld tot een hele belangrijke schakel, uiteraard als vakkundig verzorger, maar ook bij de activiteiten verzaakt hij nooit: hij is comitélid, bezoekt de bijeenkomsten in Rotterdam en de doorkomstvergaderingen. Is onze coördinator van de lotenverkoop, loopt voorop bij het uitzetten van de wandeltocht en bij speciale gelegenheden wordt ook nog de trekzak te voorschijn gehaald.

Marjan (van Rooij), is nog niet zo lang bij ons team, maar dat zou je niet zeggen. Heeft door een zeer positieve instelling zich gemanifesteerd als een fijn teamlid. En ook nog een kei van een masseur! Ook mooi meegenomen. In haar kielzog wordt manlief Richard ook vaak ingeschakeld als joker.



Fietsers (4 personen):

Marianne (van der Burgt), heeft halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw, bedacht, dat het wel leuk zou zijn om met een Ossendrechtse afvaardiging mee te doen met de Roparun. Heeft velen besmet met het Roparun virus. Nu, 22 jaar later, is ze als positieve stimulator, er nog steeds bij. De eerste jaren als loopster, de latere jaren als fietser.

Linda (van Wezel), heeft één jaar de catering (mede) verzorgd. Toen er een functie voor fietser vrij kwam, heeft ze die vol overgave ingevuld. Ze heeft veel ervaring met kleine kinderen en dat komt soms bij sommige volwassenen in ons team ook wel eens van pas. Zorgt er ook voor dat onze facebook berichten up to date zijn.

Brenda (Wouts-van der Burgt), heeft ook een professie (psycholoog) die in ons team goed van pas komt. Gaat al sinds de start van Burgt & Co mee als zeer betrouwbare fietser. Is in de “Burgt & Co periode” ook moeder van Anna geworden, maar fietst nog steeds mee. Zou ooit de Roparun nog wel een keer willen lopen.

Anneke (Jansen) nadat manlief Bart zich had aangesloten bij Burgt & Co, heeft ze eerst een jaar op het “vinkentouw” gezeten en toen op de fiets geklommen om de Roparun te fietsen. Dit jaar heeft ze zich ook gemeld als reserve loopster. Dus als jullie dit lezen is ze misschien wel geen fietser meer, maar heeft ze de loopschoenen aan getrokken.

Lopers (8 personen):

Rodi (van der Burgt), is alle jaren al een betrouwbare loopster gebleken. Wilde een jaar de catering gaan doen, maar we moesten toch weer een beroep doen op haar loopkwaliteiten. Is onze creatieveling en bedenkt en ontwerpt al onze logo's, flyers en posters. Is ook bij alle activiteiten betrokken.

Ruth (van der Burgt), is sinds de start van Burgt & Co al twee keer moeder geworden. Van Jan en Cato. Is al een keer mee geweest als fietser en chauffeur, maar haar grote passie blijft toch het lopen. Is ook bij alle activiteiten betrokken, maar vooral Oststival staat hoog op haar prioriteitenlijst. Zij ontvangt en begeleidt samen met zus Rodi de artiesten van Oststival.



Jelle (Kil), zwerft voor zijn werkgever over heel de wereld om schepen technisch op peil te houden. Heeft wel afgesproken dat Pinksteren absoluut vrij gehouden moet worden. Hij heeft een hekel aan nattigheid. Zo weigerde hij eens te gaan trainen omdat het regenende. Even uitgelegd dat de Roparun ook niet wordt stil gelegd bij een buitje regen.

Peter (Bogers), de enige nieuweling dit jaar. Was vorig jaar stand by, voor het geval er een loper op het laatste moment geblesseerd zou raken. Dit jaar een vaste loper en oogt zeer betrouwbaar. Heeft zich ook binnen het team prima aangepast.

Richard (Schrauwen), die mogen we, met alle respect, toch wel het brekebeentje noemen van Burgt & Co. Heeft verschillende jaren geprobeerd de Roparun te lopen, maar iedere keer moest hij toch weer, geblesseerd afhaken. Dan maar weer op de fiets of achter het stuur van de volgwagen. Dit jaar heeft hij niets aan het toeval overgelaten en het zeer gedisciplineerd aangepakt. En niet zonder succes, lijkt het. Het gaat er dan toch van komen. Is ook kampioen sponsoren binnen halen.

Rob (Goeree), is een vent waar je op kunt rekenen. Rijdt om brood op de plank te krijgen, op een ambulance, met onregelmatige werktijden. Maar doet er alles aan om alle trainingen, vergaderingen en activiteiten bij te wonen. Met Rob erbij komt het altijd goed!

Ruud (Prop), gaat als loper al aardig wat jaren mee. Heeft nog een verleden als loper bij 14 in het uur. Dochters Linda en Anouk zijn ook actief in de atletiek, waarbij vooral Anouk heel hard loopt. (Nederlands indoor-kampioen 800 meter). Ruud loopt iets langzamer.

Jan (van der Burg), begint aan zijn 22e Roparun, waarvan 2 jaar bij de doorkomst, 1 jaar als fietser en dit jaar voor 19e keer als loper. Het kraakt en piept aan alle kanten, maar zolang hij nog niet de minste is, gaat hij nog door, zegt hij.

Ik ga op vakantie en neem mee!

Door Anja Kil; Voor mij is de Roparun een korte vakantie met alleen maar leuke mensen. Natuurlijk is het ook hard werken, want het eten komt niet vanzelf op tafel.

Dat harde werken begint overigens al weken voor de Pinksteren. Want zie al het voedsel wat je nodig hebt, maar weer eens bij elkaar te ritselen. Ik heb het geluk dat ik al jaren dezelfde sponsoren kan benaderen, en daar zijn ze in ons team erg blij mee.



Ieder jaar gaat er weer veel eten mee, om een idee te krijgen hoeveel... hier een kleine opsomming:

10 broden, 60 kadetjes, 60 muesli bollen, 40 krentenbollen, eierkoeken, marsen, muesli repen, heel veel snoep, bananen, mandarijnen, meloenen en dan nog al het water, siroop en koffie.

En dit is nog maar een klein gedeelte. Al deze spullen worden de donderdag voor het Roparunweekend opgehaald en bij ons in de garage gedropt. Zodat onze eigen auto weer een keer buiten moet slapen. De andere dag moet dan alles weer ingeladen worden in onze catering camper. Dit kan ik overlaten aan mijn vaste maatje Jeroen, hij weet alles goed in te laden en zelfs het toilet wordt benut.

En dan is het zaterdag... vroeg uit bed, want er moeten nog 30 lunchpakketten gemaakt worden. Maar vanaf dan begint mijn vakantie, het enige wat er aan ontbreekt is het vliegtuig, maar verder is het voor mij hetzelfde gevoel. Lekker een paar dagen weg met mensen die voor mij voelen als familie. En dan mag ik ook nog voor ze zorgen, dat is het liefste dat ik doe, ook in het dagelijks leven goed voor mensen zorgen.

De Roparun is voor mij 12 jaar geleden begonnen bij de L'oslopers, maar dan als hulpje bij Jules Theuns. Ik heb in dat jaar zo veel plezier gehad dat ik nooit meer iets anders wilde doen.

Na een aantal jaren ben ik over gestapt naar Burgt & Co en dat is mij prima bevallen. Een heel gezellig team die alles voor elkaar over heeft en waar veel gelachen wordt.

Zo ook die ene keer dat we ergens op een parkeerplaats zaten te eten. Plotseling kwam er een militair voorbij lopen. Ik dacht, wat doet die hier nou? Bleek het Bart Jansen te zijn die speciaal voor Jeroen en mij kwam om ons te huldigen met ons 5 en 10 jarig jubileum, dat kun je wel aan Bart overlaten.



Inmiddels ben ik al weer voor het 6e jaar hoofd van de catering met ieder jaar weer een andere collega. Bart, Karel, Linda, Maurice en Loes heb ik de revue zien passeren. En zeker dat jaar met Loes heb ik veel gelachen.





Ik maak zoveel leuke dingen mee in een Roparunweekend waar hard en smakelijk om wordt gelachen, maar dit uitleggen kan je bijna niet, daar moet je gewoon bij zijn geweest.

Het allermooiste van de Roparun voor mij is nog steeds, het moment dat je langs de Daniel den Hoed komt en de patiënten voor ons staan te klappen. Dan weet je weer waarvoor je dit doet! Hoelang ik dit nog vol kan houden weet ik niet, maar ik vind het nog steeds geweldig om te doen. Lekker zorgen voor deze groep lieve mensen.

Ik sluit daarom ook af met de woorden, Burgt & Co bedankt dat ik met jullie mee op vakantie mag!

Cor Clarijs

Al jaren verbonden aan de Roparun. In eerdere jaren op pad met de L'oslopers, daarna in verschillende functies mee met team Burgt & Co en nu al een aantal jaren trouwe supporter in Ossendrecht. Wij vroegen hem naar zijn ervaringen.

Na een aantal jaren niet mee geweest te zijn met de Roparun werd ik in 2011 gevraagd aan te sluiten bij Team Burgt & Co. Dit eerste jaar ging ik mee als filmer achterop de motor bij Maurice du Cloo. Naast het filmen werden we ook ingezet om andere problemen op te lossen, zoals bijvoorbeeld het ophalen van een achtergebleven tas in Ossendrecht.

Maurice en ik hadden een motoroutfit geregeld inclusief binnenpak. Dit bleek toch wel erg warm, hevig zwetend kwamen we dan ook aan in Parijs. Door een ontbrekende sticker op onze motor, mochten we pas na bemiddeling van Arie Wezemer, hoofd PR van de Roparun, het terrein betreden. Toen snel aan de slag om te filmen!



Via Anette Morel van de Roparun hadden we slaapplekken geregeld tussen de motards van de Roparun. Daar hebben we twee Jacks geleend van onze Roparun collega's en met die Jacks aan, ons team stopgezet. Dat was voor een aantal flink schrikken! Het duurde dan ook even voordat ze net als ons de lol ervan in zagen.

Na het 2e jaar ook op de motor te hebben gezeten, heb ik besloten het 3e jaar op de fiets te klimmen. De hagelbui die we dat jaar over ons heen kregen, zal ik ook nooit vergeten. Hagelstenen als golfballen zo groot!



Het vierde en vijfde jaar hebben we (José en ik) het team ondersteund bij de doorkomststand van Burgt & Co bij Jack en Willeke in de Molendreef. Het eerste jaar ben ik als clown op de solex geklimmen en het tweede jaar geheel in het zilver. Zo heb ik de teams begeleid, wat een geweldig leuke reacties tijdens deze doorkomsten.

"Leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven."

Daar doen we het allemaal voor.

Roparunners veel succes in 2018, geniet ervan. Want jullie hebben een heel jaar jezelf ingezet voor dit goede doel.

Vorig jaar voor het eerst mee als masseur met Team Burgt & Co en we willen niet meer zonder...

Marjan van Rooij, een gezellige, enthousiaste kracht in ons team. Zij vertelt over haar eerste Ossendrechtse doorkomstervaring.

Maandagnacht 2e pinksterdag. Het is de 2e nacht van de Roparun. Waar zijn we ergens, hoe ver is het nog, hoe gaat het met iedereen? We rijden ergens in de buurt van Antwerpen langs verlaten straten en donkere huizen en het is een uurtje of 3 's nachts, maar door de inspanning, concentratie en de roes van de Roparun weet ik ook dat niet meer zeker.

Niemand eigenlijk, behalve Bas en Richard die ons al heel onderweg fantastisch en met militaire precisie langs de route loodsen. We laten ons een beetje insussen door het automatische ritme van de wissels om de kilometer voor de lopers, het steeds uitkijken naar de lichtjes van Thari, Marianne en Brenda op de fiets en het uitdelen van bidonnen, als ineens de voetgangerstunnel bij Antwerpen opdoemt.



Hier mogen we met het busje niet met de lopers mee en moeten ze zelf via de fiets onderling wisselen. Ineens is iedereen wakker, fietsen worden van het fietsenrek geplukt en lopers warmen zich nog een keer extra op. Ik zorg als verzorger dat ze ook onderweg door Antwerpen voorzien zijn van bidons en voeding.

En daar gaan ze, de lift in onder de Schelde door. Maar we weten ook iets anders: als we hier zijn, zijn we ook al bijna in Ossendrecht en dát betekent ook dat het einddoel in zicht komt.

Het passeren van de Nederlandse grens gaat nog in betrekkelijke rust, waarbij alleen een verlate cafébezoeker getuige is van de serieuze prestatie die wordt geleverd, maar je merkt aan alles dat het werk voor iedereen net een tikkeltje makkelijker is geworden.

Wat fantastisch om dan zo vorstelijk onthaald te worden in Ossewood. De vermoeidheid en stijve spieren zijn zeker niet meteen vergeten maar zoveel warmte, daar kan geen massage tegenop. Nu kunnen we die laatste loodjes ook nog wel aan.

Met dank aan het gespreide bedje van team Burgt & Co waarin iedereen perfect op elkaar is ingespeeld, heb ik een prachtig Roparun-debuut mogen meemaken. Dat smaakt naar meer. Dus....tot ziens maandagnacht in Ossendrecht!!



Sponsorsen Burgt & Co 2018



Bij deze een overzicht van de sponsorsen tot 10 april 2018. Deze lijst is nog niet compleet, aangezien we nog gestaag doorgaan met het binnenhalen van sponsorsen.

Onze welgemeende excuses, mocht u uw naam hier niet aantreffen, wij zijn u ontzettend dankbaar!

Albert Heijn Doelstraat
Apparatenbouw De Poort BV
Aramex Ireland LTD
Asperge Hoeve
Autobedrijf Peter Broos
Bakker Heijnen, Wouw
Bakkerij Wilbrink
BDP Account
Bicimondo
Bloemeteelt J.C. Zuidweg
Boerman Transport
Bregil BV
BSO Zo, Kinderopvang
Cable Partners
Cargill
CCH BV
Cory Brothers Shipping Agency Ltd.

CR de Boulevard
Culinair Kommers
Davier
De Boskee
De Greef Coatings Breukelen
De Kok Bouwgroep
De Ouwe Leeuw
De Wit Opslag
Den Inkel Dierenverzorgingscentrum
DPA Plaatwerk
énergie
Emté
Es & Ef / Van den Bergh
Fa. P.O.E.T.Z.
Fam. Goeree
Frans de Wit Intern. BV
Fysio Faster



Gebhart
Gebr. Brill
Gijstro Handelsonderneming
Goburg
Grenshotel De Jonckheer
Haarstudio Rino
Harmoniezaal
Heebink
Heeboss Klimaat beheersing
HEMI Winkelinrichting
Het Zoete Rijk
Ilse Vastgoed
Jack en Willeke
Jagersrust
Jansen & Co
Jose en Louis Melsen
Joss & Trends
Jost Group / De Bock
JVB Logistics
Kapsalon de Knipscheere
Kapsalon Fleur
Kapsalon Goense
Kempen van Betonboringen
Klaver-4
Lambrecht Stukadoorsbedrijf
Limatel VOF
Loritz BV
Mado
Mariahove, Tante Louise
Mathys
Merkjes voor Kids
Mevrouw van Mil
Mondial Nutricion
NeBo Totaal
Nederlands Belgisch Centrum
Neill & Brown

Nijman Zeetank
Nunner Logistics
P&O Ferrymasters
Pasquinelli Benelux
Pekeas
Peter Goossens Timmerwerken
Plattelandswinkel Het Geleg
Podotherapie Hallux
Psion
Putsmolentje
Rehnus Logistics Limited
RELEI Oosterhout
Rijo
Ron Vermaat
Schreuders Welding
Schroeijers Schilderwerken
Seabee freight
Slager Maurice Vos
Slagerij Ron Tak
Spelderberg
SWA Verkoop & Advies
Tamoil
Tekdaflex BV
TESGO Woendrecht
Tieleman Transport
Titurel
Van Oude Nieuwland BV
Van Overveld fietsen
Verhaert BV
Versteden Leidingsystemen
VOF Poppink-Koolen
Volksabdij
Vos Asperge Kwekerij
Wouts Dakwerk
YES Pharmacy



VRIJDAG 15 JUNI

CRAZY KERMIS PARTY

Aanvang 17.00
Entree gratis



Zr. M. Adolphinestraat 3

NIX18
BROKEN - NIET DRINKEN



Doorkomst 2018 (zou het dit jaar lukken?)

Wij zijn er klaar voor, jullie ook?

Ik ben benieuwd of dat we dit jaar de stijgende lijn van de afgelopen 2 jaren kunnen doortrekken. 2016 waren we 3e, vorig jaar 2e en wie weet dit jaar...

Nou hoor ik sommigen al zeggen, dat lukt nooit meer, want Zeele verslaan, No way.

Nou dat weet ik zo net nog niet. Er komt namelijk een heel andere puntenverdeling. Niet alleen de teams kunnen dit jaar punten geven aan de leukste en gezelligste (Ostrechtse) doorkomst.

Er komt ook een echte jury. Die gaan elke doorkomst beoordelen op gezelligheid, creativiteit, muzikaliteit en doorkomsttijd. Wat betekent dat wij hoge punten kunnen scoren. Want zie maar, gezellig is het hier elk jaar met al die lieve mensen langs de kant, creatief zijn we zo wie zo, kijk maar eens naar de bouwwerken, carnavalswagens en de kostuums van iedereen.

Muziek is er volgens mij ook genoeg (volgens sommigen zelfs te veel). Jack v.d. Sluys, Double D, D.J Arjan en de boerenkapel, ze zijn er allemaal weer bij. En wat de jurering betreft, omtrent de doorkomsttijd, zullen wij meer punten krijgen dan Zeele, omdat bij ons de doorkomst midden in de nacht is en zodoende veel moeilijker te organiseren.

Dus wie weet, met z'n allen de schouders eronder, dan komt het vast weer goed en kunnen we een aantal goede doelen weer blij maken met een mooi geldbedrag. Want daar doen we het voor, onze zieke medemens in de regio bijvoorbeeld een fijne dag bezorgen of een stukje zorg geven daar waar nodig is.

Maar goed, we hopen allemaal dat wij zelf nooit ziek zullen worden en zeker niet ongeneeslijk. Want dan pas weet je hoe belangrijk een stichting als Emoties of de palliatieve zorg in Mariahove kunnen zijn. Dan pas weet je waar we het allemaal voor doen samen met heel wat goei volk uit ons mooie dorp.

Nou we het toch over goei volk hebben, ik ben weer op pad geweest. Op zoek naar mensen die de Roparun een warm hart toedragen. Ik heb in de afgelopen jaren al heel wat leuke en fijne interviews gedaan, maar deze keer heb ik mensen uitgezocht die het verdienen om een keer in het zonnetje gezet te worden. Het zijn geen hardlopers of cafébazen, maar heel gewone doorsnee Ossekoppen.



De één, 54, is een zoon van Pol v.d. Eynden en de andere die ik ga interviewen is 56 en dochter van Pierre Gremmen. Van de kledingwinkel van vroeger, midden op het dorp.



En laat deze twee mensen nou nog met elkaar getrouwd zijn ook. Hij is de bekende accordeonist (niet van radio en tv) uit de regio en fysiotherapeut van Fysio-faster, Adrie v.d. Eynden.

Zij is Carla Gremmen, de vrouw die we elke dag in weer en wind zien lopen met de stadspost. Samen al 29 jaar getrouwd. Zelf vader en moeder van 3 kinderen, Judith, Nicole en Thom.

Ik hoor jullie al denken waarom deze 2, nou dat mag je zelf beoordelen na dit interview.

Dus ik trek de voordeur (of eigenlijk de achterdeur) dicht en ga te voet richting het Martje, op weg naar m'n hoofdfiguren van dit jaar. Ze wonen in het ouderlijk huis van haar ouders, zoals ik al zei midden op het dorp. Een kledingzaak is het al lang niet meer, maar een mooi en sfeervol huis waar gezelligheid voorop staat.

Laat ik maar eens aanbellen. De heer des huizes doet open. Ze waren net klaar met eten, want Carla stond volgens mij nog aan de afwas. Het rook nog heerlijk naar eten (was het chinees?). Goed, hoe zo gastvrij? Koffie, koekjes, chocolaatjes alles kwam op tafel. Maar ja, dat zijn we hier wel gewend. Je zou maar eens moeten komen kijken als het team Burgt en Co, dinsdags na de Roparun de busjes en campers gaat schoonmaken. Dan blijft iedereen eten en is de tafel (3 bij 2 meter) eigenlijk nog te klein. Zo veel staat er op, aan eten en drinken. Vééél te veel eigenlijk, maar wel lekker!

Als eerste vertellen ze mij, dat Adrie 7 jaar geleden gevraagd is door Jan om mee te gaan als masseur met dit team. Eigenlijk al jaren daarvoor, maar het kwam er nooit van. Totdat Adrie z'n vriend Hans Schipper, ook interesse kreeg om mee te gaan (hij had tenslotte een camper). Dus samen op stap. En dat doen ze nog steeds vol overgave.



Carla niet, die blijft het liefste thuis, al die hectiek onderweg, al die drukte, da's niks voor haar. Maar hier is volgens haar ook genoeg te doen, want de doorkomst, met name het CDRO, beleeft ook z'n eigen Roparun.

Adrie vertelt me dat hij de laatste jaren geen enkele vergadering overslaat van de roparun in Rotterdam. Vaak zijn dit hele interessante en emotionele meetings. Vooral het moment dat Lisanne Spaander (we kennen haar van Marco Borsato), haar verhaal kwam vertellen. (Ik zag aan Adrie z'n gezicht dat hij er nog vol van zat). Een jonge vrouw, zangeres, die altijd aan het zingen was. Behalve in oktober 2014. Toen kreeg ze te horen dat ze een kwaadaardige tumor in haar hoofd had. Haar wereld stond stil, maar ze bleek een vechtersbaas. Haar verhaal greep Adrie aan, zoals menig ander leed wat daar word verteld.

Carla hoort alles bescheiden aan, schenkt nog een bakkie in en vertelt dat ze van tevoren van alles op papier had gezet om niks en niemand te vergeten in dit stukje. En als je haar dan iets persoonlijks vraagt, blijkt ook weer haar bescheidenheid.

Ze kookt als een keukenprinses, volgens Adrie. "Ach dat valt wel mee", zegt ze zelf. Is heel zorgzaam. "Ach ik doe mijn best", klinkt er dan. Maar als je vraagt of dat ze nog iets van vrijwilligerswerk doet, vertelt ze: "ach wie moet het anders doen, collecteren voor het longfonds, voor het reumafonds, gehandicaptensport en voor Epilepsie. Verder helpt ze bij de boekenmarkt in de kerk, is bestuurslid van Caritas en hulp bij de doorkomst (waarom zo bescheiden, kanjer?). Al met al een druk baasje.

Als m'n koffie op is, vind ik het tijd worden voor een rondje meerkeuze vragen: allereerst begin ik met Carla.

Vraag 1. Een driegangendiner of friet halen? De keuze was snel gemaakt voor deze keukenprinses. Natuurlijk een driegangendiner en dan het liefst nog zelf klaargemaakt.

Adrie, vraag 2. Voetbal kijken voor de tv of naar de Adrie v.d. Poel cross in de regen? Ook hij is snel met z'n antwoord. Naar het wielrennen toe, weer of geen weer. En dan het liefst de camera mee, want dat is een hobby van hem, mooie plaatjes schieten.

Carla, vraag 3. Nog één keer met de kinders op vakantie of samen romantisch een weekendje weg? En toen bleef het stil, ze kon niet kiezen (volgens mij wist ze het wel, maar wilde Adrie niet krenken). Na lang aandringen kwam het er toch uit, met de kinderen op vakantie (sorry Adrie!)



Vraag 4 voor Adrie. Met wie zou je voor een dagje willen ruilen, Dokter Suijkerbuijk of Steven Adriaansen? Ook hij moest er lang over nadenken, maar het werd toch het burgemeesterschap. Al was het alleen maar om Ossendrecht wat beter op de kaart te zetten.

Vraag 5: Carla wil jij ruilen met Douwe Kroes of Daphne Schippers? Nou doe dan maar Daphne, dat kwam goed uit met het bezorgen van de post.

Vraag 6: Adrie, een sportwagen of een caravan? Dat werd de caravan, want dat is iets wat hij heel graag doet. Met de sleurhut op vakantie, zonder iets te regelen van te voren, dus gewoon op de bonnefooi. Ze hebben geweldige kampeervakanties gehad in zowel Engeland als Oostenrijk. Heerlijk genieten en lekker niks doen.

Dat waren de meerkeuze vragen, koffie hoefde ik niet meer. Maar ik wilde nog wel de laatste roddels uit ons dorp horen. Want zij weet als postbezorger precies wat iedereen in Ossendrecht bestelt en in de bus krijgt. En hij weet natuurlijk alles te vertellen over de kwaaltjes die iedereen mankeert. MAAR HELAAS, ze houden niet van dorpsroddels, dus helaas lezers, geen smeulige verhalen en dat siert ze.

Wat Adrie wel vertelt, tussen de vele telefoontjes die hij krijgt door, dat hij vroeger graag Bioloog had willen worden. Hij studeerde biologie, maar werd uitgeloot en besloot dat jaar zijn oma in het bejaardenhuis te helpen met vrijwilligerswerk, een “bietje” masseren. Dat beviel hem wel en zo is hij het fysio werk in gerold, wat hij nog steeds met veel plezier doet.

Als je vraagt of dat ze zelf sportief zijn, zegt Carla, “ik niet”, maar als je dan wat verder vraagt blijkt toch dat ze veel aan wandelen doet en per jaar heel wat kilometers maakt. Adrie is vroeger een fanatieke hardloper geweest, ging altijd wel met de snelste mee, houdt van fietsen en hoopt diep in z’n hart ooit de Roparun nog een keer te volbrengen op z’n stalen ros. Wie weet ooit nog eens...

Als je over de kinderen begint, kunnen ze uren praten. Vooral over de oudste, Judith doen ze een boekje open. Ik heb beloofd om niet alles op te schrijven. Maar wel dat ze dezelfde eigenschappen heeft als Adrie zelf. Zorgzaam, punctueel en wil alles zelf plannen.

Nicole daar en tegen, heeft dit niet zo, moest zich altijd bewijzen als middelste en is vooral heel lief met kinderen, vooral op school.



Thom de enigste jongen in het gezelschap, heeft weer veel karaktertrekjes van Carla, bescheiden en vrij rustig, maar het uiterlijk van vaders. We hadden nog wel een tijdje door kunnen gaan over kinders en toekomstige kleinkinderen, maar daar zijn het tenslotte ook trotse ouders voor!

Waar ze ook graag over kletsen is muziek. Hij "speult" dus accordeon, zij klarinet samen bij Fravino in Huijbergen. Carla ook nog bij Concordia in Krabbestad. Adrie "speult" ook nog bij Van Eynden en van verre. Een leuk clubje van zo'n 25 man, dat vaak wordt geboekt bij bejaardenhuizen, instellingen en bij de Zonnebloem. "Speult" samen met Ad de Vos in de protestante kerk en is actief bij "Bittere tranen".

Dus al met al hebben ze samen een druk Programma elke week. Maar als ik zelf niet weg had gemoeten, dan had ik er misschien nog wel twee uur langer gezeten, want kletsen kunnen ze.

Toen ik aan het einde vroeg aan ze of dat er nog iets speciaals in moest komen te staan, zeiden ze allebei dat sommigen mensen wel eens denken dat ze alles voor d'r eigen plezier doen. Tuurlijk vinden ze al dat vrijwilligerswerk (en de Roparun) leuk om te doen. Maar het allerbelangrijkste is toch het goede doel wat er achter zit.

Ze hopen het nog een paar jaar vol te houden. Toch zeker met dit team, want één ding staat vast, ze voelen zich thuis bij Burgt en Co. Een gezellig team met lieve fijne mensen (net als zij).

Na nog wat gekletst te hebben over ons Anja neem ik afscheid en terwijl ik naar huis loop denk ik bij mezelf, wat een mooi stel, zo bescheiden maar toch zo gastvrij. Ik had er totaal geen spijt van om deze schatten te mogen interviewen. Ik ga ze nog vaak helpen met het schoonmaken van de campers, al was het alleen maar voor het eten.



Ik wens ze allebei véél succes en véél plezier met deze Roparun 2018.



Uitreiking cheques

Tijdens een gezellige avond op 23 april jl. in verzorgingshuis Maria-hove werden de cheques uitgereikt aan de goede doelen, die zich ten doel gesteld hebben om “leven toe te voegen aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd”. Sjef van den Bergh praatte de hele avond aan elkaar en werd hier-voor gecompimenteerd door de voor-zitter van de jazzband “Rue d’ Anvers”. Anderzijds mocht Sjef een flesje wijn uitreiken aan alle leden van “Rue d’Anvers” voor hun jarenlange aanwezigheid bij de uitreiking van de cheques. Zij komen al jarenlang belangeloos optreden op deze mooie avond. Sjef bedankte Mariahove voor het feit dat zij ook dit jaar weer belangeloos de locatie en hapjes en drankjes verzorgde.



Als eerste mochten een aantal kinderen die hebben meegelopen met de sponsorloop en deze avond aanwezig waren gezamenlijk de cheque uitreiken van de opbrengst van deze sponsorloop in 2017 aan Stichting Emoties. Op deze cheque stond een bedrag van € 843,55, bijeengebracht door alle lopertjes van de sponsorloop.

Omdat het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht samen met de inwoners van Ossendrecht in 2017 de 2e plaats heeft gewonnen in de strijd om de titel: “Roparunnerstad” was er naast de opbrengst van de sponsorloop € 25.000 te verdelen. Eén voor één werden de goede doelen naar voren geroepen om hun cheque in ontvangst te nemen en iedere keer riep Sjef iemand naar voren, die veel voor Ossendrecht betekent naar voren om de cheque uit te reiken.



Toen Sjef Nick Michielsens, de nieuwe voorzitter van het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht naar voren riep om een cheque uit te reiken, werd Sjef zelf in het zonnetje gezet! Hij heeft aangegeven een flinke stap terug te willen doen bij de organisatie van de doorkomst, maar Nick vond dat hij toch nog een extra pluim verdiend heeft door zijn inzet in de afgelopen jaren.

Nick had hiervoor een extra couplet geschreven van het liedje “Hoe schwoon ies mun durpke” waarin hij Sjef zijn rol bij de Roparun nog eens extra belicht. De hele zaal zong mee toen dit couplet aan Sjef werd opgedragen.

Ook de burgemeester sprak zijn waardering uit voor de inspanningen die niet alleen het Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht levert, maar ook voor de Ossendrechtse teams waar hij in voorgaande jaren de Roparun mee heeft beleefd. De burgemeester reikte de laatste en tevens grootste cheque uit aan Stichting Emoties.

Verdeling Roparuncheques

Stichting Flor van Putte	€ 2.400
Mariahove	€ 2.300
Stichting Emoties	€ 12.000
Inloophuis 't Getij	€ 2.600
Netwerk Palliatieve Zorg	€ 1.400
Stichting 't Opkikkertje	€ 2.300
Ontvangst patiënten Daniel den Hoed	€ 2.000

Hartelijk dank! Sponsors van Comité Doorkomst Roparun Ossendrecht:

- Rabobank Zuidwest Brabant
- Gemeente Woensdrecht
- Schür BV Isolatie en Lasersnijden
- Es & Ef van den Bergh Reklame
- Autoschadeherstel van den Bergh
- Matthijs drop, winegum en gom
- Ri Jo BV Aannemingswerken en onderhoud
- Kwaliteitsslagerij Ron Tak
- Kampeerboerderij De Boskeelen
- OndernemersVereniging Ossendrecht
- Grenshotel De Jonckheer
- Ad de Waal Glas en Verhandel B.V.
- Familie van Tilburg - Van der Venne
- Double-D Sound, light en partyrent
- Iwaarden SchildersKrabbendijke
- Familie Cleeren
- Vevon Verkeersvoorzieningen Goes
- EHBO Ossendrecht
- Telersvereniging Brabantse Wal Asperges
- Buurtpreventie Ossendrecht
- SITNO Marketing
- Tummers Food Processing
- Robin's Groenten & Fruit

Met dank aan:

- CR De Boulevard
- Café De Snor
- Harmoniezaal
- Carnavalsstichting d' Ossekoppe
- Carnavalsstichting D'Aai
- Jazzband Rue d' Anvers
- Boerenkapel d' Ossekoppe
- Hotel Dekkers



**"Ook dank aan iedereen die we misschien
zijn vergeten te noemen"**

Dit magazine is een uitgave van:

CDRO

Roparunteam De L'Oslopers

Roparunteam Burgt & Co

Inloophuis 't Getij

Stichting Emoties

Flor van Putte Stichting

Stichting 't Opkikkertje

Mariahove

